

## Workshop Van zondag naar maandag

Van woorden naar daden



‘De beroerde reputatie van de kerk schaadt ook de reputatie van het geloof. Buitenstaanders verwarren beide nogal eens met elkaar en neem ze dat eens kwalijk. Er is maar één manier om dat te doorbreken en dat is: doen wat je gelooft. Met woorden én daden bouwen aan het Koninkrijk van liefde en gerechtigheid. Op zondag en op maandag en alle dagen van de week. Als ons geloof overeenkomt met wat wij doen, zijn wij wandelende brieven van Christus. Pas dan kan de buitenstaander opmerken: het geloof gaat over hier en nu en dus ook over mij. Je hebt er echt wat aan, onze samenleving wordt er beter van.’

**Kantelkans: de kerk mag alle dagen van de week een plek zijn waar het Koninkrijk van God zichtbaar is. Doordat haar leden zich inzetten voor de bloei van de plek waar de kerk staat. Zo zijn wij priesters in stad, wijk, buurt en dorp.**

---

### Wij zijn de kerk

Als de Bijbel spreekt over kerk, wordt er altijd een groep mensen bedoeld, personen, niet een gebouw of een fysiek plek. Daar waar mensen bij elkaar zijn die God kennen, eren en met Hem leven, is zijn kerk aanwezig. (Efeze 3:3, Romeinen 16:5, Efeze 1:22,23)

Dus dat is goed om te onthouden als we verder denken over de kansen die de kerk krijgt om impact te hebben in de wereld. Het gaat dan niet om een gebouw, maar een plek waar jij aanwezig bent. Hoe heb jij, samen met je broeders en zusters, impact op de omgeving om je heen?

**Punt 1: de kerk mag alle dagen van de week een plek zijn waar het Koninkrijk van God zichtbaar is.**

Jij mag zichtbaar zijn alle dagen van de week, want dan is het koninkrijk van God zichtbaar. Jouw huis is een stukje in zijn koninkrijk. Weet je dat, besef je dat en leef je daarnaar?

**Punt 2: Doordat haar leden zich inzetten voor de bloei van de plek waar de kerk staat.**

Zichtbaar zijn op de plek waar de kerk staat.... Op de plek waar jij dus bent en leeft. Natuurlijk is het ook goed als het kerkgebouw een levendige plek is waar er beweging en leven is. Hou alleen altijd in de gaten dat het gebouw een middel is en geen doel in zichzelf. Stel jezelf de vraag: is het de bedoeling dat je al je tijd en energie in dit gebouw steekt of is het handiger om in je eigen huis/straat aanwezig te zijn? Als mensen tegenwoordig niet meer naar de kerk komen, waarom zouden ze dan nu opeens daar wel willen zijn?

Waar wil God jou hebben? Wat is haalbaar, wat is mogelijk, waar ben jij zout en licht? Het is een oprechte vraag, waar verschillende antwoorden mogelijk op zijn.

**Punt 3: Zo zijn wij priesters in stad, wijk, buurt en dorp.**

Een priester was een middelaar. Hij sprak namens God tot de mensen en sprak namens de mensen tot God. Hij sprak genezing uit, verklaarde zonden vergeven en zegende. Spreken heeft kracht en autoriteit in zich! Wauw, wat een positie hebben wij! Hoe maak jij daar gebruik van, ben je je hiervan bewust?

Conclusie: Je bent zichtbaar en mag aanwezig zijn en hebt impact! Maak daar gebruik van!

## Voorbeelden uit mijn leven

Ik wil zichtbaar zijn waar ik woon. Soms organiseer ik met mensen die het leuk vinden een buurtbarbecue, maar met de burens zorgen we ook voor elkaars huizen, soms maandenlang bij ernstige ziekte. En een barbecue met de gemeente op het grasveld naast ons huis. Dan is letterlijk de kerk in mijn buurt. Dat kost moeite en tijd... wil je tijd in je buurt steken?

Ik wil impact hebben en aanwezig zijn waar ik werk. Ik bid gemakkelijk hardop en vraag ook rustig aan ongelovigen of ik voor ze mag bidden. Dat was niet altijd zo, de eerste keer had ik het zweet in mijn handen staan. Soms moet je uit je comfortzone stappen, daardoor groei je!

Ik wil ook zichtbaar en aanwezig zijn waar ik mij ontspan. Dat is heel lang op mijn leesclub en op de dansschool geweest, dat is nu weer op de sportschool. Er zijn met open mind: is er een praatje nodig? Iemand die even aandacht nodig heeft? Aanwezig en beschikbaar zijn.

Als gemeente willen we op deze manier aanwezig zijn op de plekken waar we leven. We noemen deze plekken Open Spaces. Bijvoorbeeld een gamezaterdag voor de jongens en jongeren en hun vrienden, maaltijden met een combi van vrienden en mensen uit de gemeente...

Waarom doe ik dit? Hoe ben ik hiertoe gekomen? Ik beschrijf het proces hoe ik uit mijn christelijke bubbel ben gekomen en relevant werd in mijn buurt in het boekje *Hoe ik ging doen wat ik niet durfde*. Meer informatie: [www.miradeboer.nl](http://www.miradeboer.nl)

## DO'S

Weet wie je bent -> Jij bent de kerk, waar jij bent is een deel van het koninkrijk van God

Wandel in de voorbereide paden van God -> Stem af met Hem, oefen in luisteren en volgen

Wees zichtbaar en maak connectie -> Heb een open blik, zicht op anderen, neem de tijd voor anderen

Hou vol -> Het is een proces, geef niet te snel op, groeien gaat langzaam

Vb: Ga bidden voor de burens: maanden, jarenlang. Groet, wees vriendelijk, maak gebruik van openingen. Ga bidden voor collega's. Zoek ze op, wees vriend, geïnteresseerd, luister, stel vragen.

## DONT'S

1. Geef geen antwoorden op vragen die niet gesteld worden
2. Handel niet vanuit jouw eigen behoefte en perspectief maar verdiep je in de ander
3. Geen dubbele agenda: als je vriendschap begint, mag die oprecht en eerlijk zijn.  
(Als je dat niet kunt opbrengen, dan andere persoon. God roept op om eenieder lief te hebben met Agapè liefde: zelfopofferende, onzelfzuchtige onvoorwaardelijke liefde. De intentie is om zo tegenover de hele mensheid te staan. Vriend of vijand. Je hoeft niet voor iedereen Phileo liefde te voelen: vriendschap. Dus ook daarin mag je ontspannen.)

## CONCRETE OPDRACHT:

**Wees twee minuten stil en denk na over wat je gehoord hebt.**

- Wat sprak je aan?
- Welke gedachte of verlangen komt bij je omhoog?

**Denk na over kansen in jouw leven**

- Welke situatie zou je willen veranderen?
- Welke personen zou je willen bereiken?
- Welke activiteit zou je willen doen?

**Wat is jouw verlangen?**

**Wat heb je nodig om hiermee aan de slag te gaan?**

**Wie zou je kunnen helpen?**

**Nú, hier:**

Stap 1: Deel met iemand je verlangen, spreek af hoe je elkaar kunt aanmoedigen

Stap 2: Zet over twee maanden een afspraak met jezelf in je agenda als reminder

**Komende tijd:**

Stap 3: Ga bidden voor deze situatie en/of persoon

Stap 4: Zet moedige stappen als je merkt dat God je daartoe aanzet

Stap 5: Deel dit met anderen #kantelkansen

**Voorbeelden:**

Koffie drinken, voor maaltijd uitnodigen, door je wijk wandelen in gebed, bij koffie automaat gesprek voeren, bij boodschappen doen praatje maken, vragen om voor iemand te bidden, helpen in tuin, boodschappen doen voor iemand, bij hardloopclub aansluiten, in buurthuis cursus geven, bij thuiszorg gaan werken, vrijwilligerswerk doen, bloemetje brengen, praatje maken in de trein of bus...

Deze workshop werd gegeven door: Mira de Boer