



korte workshop
'gastvrijheid en ontmoeting'

Kerk in de stad / Stad in de kerk

Philip de Coster, predikant van de 'Kerk aan de Leie' (GKv) in Gent

DEEL 1 (± 10 MIN.)

De stad: **Gent**

derde grootste stad van België (na Brussel en Antwerpen) – 260.000 inwoners

seculiere samenleving

± 70 kerken behorend tot de protestantse, gereformeerde, evangelische of pinkster traditie

lijkt veel maar deze kerken bereiken minder dan 2% van de totale bevolking¹ / 75% allochtonen

De kerk: **Kerk aan de Leie**

gestart in 1980 als kerkplantingsproject van de GKv Axel

zelfstandige kerk sinds 2009 (deel uitmakend van de GKv classis Zeeland)

± 70 leden

De uitdaging: ***Hoe krijg je de mensen uit de stad in de kerk?***

Hoe creëer je gelegenheden om niet-kerkelijke mensen te ontmoeten?

Dit is geen vanzelfsprekende uitdaging! Dat blijkt o.a. uit een recente studie² van prof. dr. Jack Barentsen (hoogleraar Praktische Theologie aan de ETF in Leuven).

Hoe aanpakken?

- Leg **ongedwongen contacten** met mensen uit de buurt van de kerk (via scholen, sociaal-culturele organisaties, buurtwerk, ...)
- Leer de **talenten** kennen van de mensen en doe daar iets mee
- Leer de **noden** kennen van de mensen en kom die tegemoet

Voorbeelden:

- Een buurtkoor geeft een nieuwjaarsconcert in de kerk
- Meewerken aan 'de dag van de levensbeschouwing' in de scholen uit de buurt
- Een lezing over 'Protestanten in België' n.a.v. 500 jaar Protestantisme in samenwerking met het Davidsfonds (een plaatselijke culturele organisatie)
- Bijbel en wijn
- Pasen en Ikebana
- ...

- Heb veel **geduld**
 - Bij de ontmoetingsgelegenheden die je zo creëert moet de boodschap van het evangelie niet altijd expliciet klinken.
 - Stel je open als een gastvrije gemeenschap en laat de mensen zien dat je als christen ook begaan bent met het welzijn van de stad en de buurt.
- **Vertrouw** op het werk van de Heilige Geest

Wij kunnen van ons geloof in Christus alleen maar *getuigen*
De Heilige Geest kan ons getuigenis gebruiken om mensen te *overtuigen*

Samengevat:

- leg ongedwongen contacten met mensen uit de buurt
- leer hun talenten kennen en doe daar iets mee
- leer hun noden kennen en kom die tegemoet
- heb veel geduld
- vertrouw op het werk van de Heilige Geest

DEEL 2 (± 10 MIN.)

Toegepast op je eigen situatie:

- Hoe open en gastvrij ben je als kerk voor de mensen uit je buurt?
- Heb je als kerk voeling met wat er leeft in de buurt?
- Doe je aan 'lange termijn investering' door de kerk ook een plaats te laten zijn waar niet-christenen en christen elkaar kunnen ontmoeten?

Contactgegevens:

Philip de Coster
 Gereformeerd Kerkcentrum 'Kerk aan de Leie'
 Gordunakaai 28-30, 9000 Gent (België)
 tel. +32 9 221 77 35 mail: philip_de_coster@hotmail.com
 www.kerkaandeleie.be  kerk aan de leie

¹ Henk van Dorp, *Uw Woord is de Waarheid – het verhaal van 100 jaar Belgische Evangelische Zending* (Scholten, Zwolle, 2019) p.245

² Jack Barentsen (red.), *Zoektocht naar hoop voor de stad* (Halewijn, Antwerpen, 2019) p.131 e.v.