



korte workshop 'kerk zijn op de rand. #Hoedan?'

In de afgelopen jaren hebben veel kerken de beweging 'van binnen naar buiten' gemaakt waarbij steeds vaker diaconaat, evangelisatie, zending en sociale actie hand in hand gaan (de zgn integral mission). Wanneer je als Bijbelkringe en stadsgenoot helpt verhuizen mag dat dus best samengaan met een goed gesprek over 'geloof en zingeving'. Dat is de kans van doen naar zijn.

In deze workshop gaan we met elkaar een aantal concrete voorbeelden van 'kerk zijn op de rand' inventariseren en benoemen. Iedere kerk mag zijn eigen keuzes maken afhankelijk van grootte, samenstelling, ligging van de kerken, talenten van de kerkgangers enerzijds en de nood & behoeften uit de buurt, wijk of stad.

In de workshop kijken we naar drie categorieën. Alle drie zijn voorbeelden van een beweging van zondag naar maandag, of wel van woorden aangevuld met daden (of andersom).

1. Missionair-zijn in de buurt van het kerkgebouw

Een voorbeeld hiervan is het Open Huis in Haarlem: "We zijn zowel een vrolijke, multiculturele kerk als een actief maatschappelijk centrum. Gericht op de wijk Schalkwijk in Haarlem en open voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd en humeur." Zie: <https://hetopenhuishaarlem.nl/>

Umoja Nederland helpt kerken om met beide benen in de buurt te staan: www.UmojaNederland.nl

Aanvullingen van bezoekers van de workshop, in willekeurige volgorde:

- Samen eten in het gebouw achter de kerk met (ouderen uit) de buurt. Wekelijks
- Christmas-night voor de wijk
- Stadstuin onderhouden
- Filmavonden
- Filosofie-avonden
- Regelmatig iets voor de wijk organiseren zoals kinderactiviteiten en een BBQ
- Eerste donderdag van de maand open koffie-ochtend voor de buurt
- Talentenbank (verzamelen welke talenten ieder heeft op praktisch gebied) en een Vraagbox (voor vragen vanuit de kerk en omgeving)
- Meidenwerk in de buurt met hulp van Youth for Christ
- Missionaire werker
 - Gemeente Hilversum Noord (geen kerk meer)
 - Buurthuisactiviteiten zoals koken/eten, speeltuin, avondkring met eten
- Familie- of rouwkamer in kerk- wijkgebouw
- Attentie brengen bij ouderen, zieken in de buurt
- Klimaatavonden
- Jaarlijkse kerstlichtjesticht voor de wijken rondom de kerk
- Wakes detentiecentrum – Zeist

- Met gezamenlijke kerken in plaatselijke krant laten zien (d.m.v. redactioneel stuk) wat kerken doen en uitnodigen
- Afvaardiging van de kerk in Volkskerstzang
- Maaltijden met vluchtelingen in het kerkgebouw
- Open Maaltijden
- Marriage Course aanbieden
- Alpha Cursus
- Wijkteam op de hoogte brengen van wat je als kerk kan bieden
- Athletes in Action sportweek in zomervakantie

2. Missionair-zijn alshuiskring/bijbelkring

Eenvoorbeeld hiervan is de inzet van kringendie zie heden dag (deel) in zettenvoormensen op de armoedegrens. Dooreenwoning van iemand te sauzen of te koken voormensen met een beperking. Stichting Present heeft hiervoor het TijdCollecte model ontwikkeld. Zie: www.stichtingpresent.nl of www.bit.ly/2RoLzxs

Aanvullingen van bezoekers van de workshop, in willekeurige volgorde:

- Bidden voor je wijk
- Mensen ontmoeten in de wijk
- Vriendelijk zijn
- Zorg voor een 'lege stoel' zodat je altijd iemand kan meenemen
- Maaltijden verzorgen naast de voedselbank in je kerkgebouw
- Wijkgenoot heeft huis opengesteld. Begon met open dinsdag (10 tot 14 uur). Inmiddels uitgegroeid met meer activiteiten. "Breiclub" op woensdagavond etc.. Nu samenwerking met speeltuin en winkeliers
- Open maaltijd
- In een huiskring kun je mensen uitnodigen uit de buurt of uit de straat voor een goed gesprek en een gezellige avond
- Klusactiviteiten af en toe i.p.v. Bijbelstudie
- Inzamelings voor voedselbank

3. Missionair-zijn in je eigen netwerk (werk, buurt of familie)

De kerk ondersteunt hierbij de gemeenteleden die in hun eigen netwerk missionair willen zijn. Voorbeelden hiervan zijn gemeenteleden die actief zijn bij de lokale Voedselbank, Schuldhulpmaatje, het buurtcentrum, de voetbalclub of gemeenteleden die ophun werkplek het geloof handen-en-voeten geven.

Aanvullingen van bezoekers van de workshop, in willekeurige volgorde:

- Taalcafé voor Syriërs
- Kluisstaan voormensen in de buurt. Bijv.: ziekenhuisbezoek of bezoek bij eenzaamheid
- Op het werk: collega's *zien*
- Buren: tijden nemen, zien wat ze nodig hebben
- Vrouwen netwerk, een leuke plek voor een goed gesprek
- Proef: open je eettafel voor je buren (1x maand)

- Kook: samen koken met hobbykoks en een keer op locatie koken in de wijk (bijv. woongroep)
- Vrijwilligerswerk in verpleeghuis en gevangenis
- Participeer: sport, lokale politiek, je rol op je werk
- Samen met andere kerken 'vergroenen'
- Met gemeenteleden naar Samos
- Mensen toerusten om op eigen werkplek actief-discipelschap te vertonen
- Uitdelen van producten voor mensen op bijstandsniveau
- "Ik heb een literatuurclub met mensen uit mijn woonwijk. Ik ben daar de enige christen."



Deze workshop wordt geleid door Harry van Wieren, relatiemanager kerken bij Tear en adviseur bij Stichting Present Nederland. Hij is betrokken bij kerken die met beide benen in de samenleving willen staan. Zijn mailadres is: hvanwieren@tear.nl